



Onverwacht en veel te vroeg ging van ons heen

Mevrouw

Maria Dresselaers

geboren te Borgerhout op 22 juli 1939,
van ons heengegaan te Antwerpen, ZNA Stuivenberg,
op 27 mei 2013.

Vroedvrouw op rust ZNA Middelheim.

Delen samen in dit verlies:

Koen en Christine Meessens - Bracke,
Tineke, Katrien, Annelies,

Roeland en Ann Meessens - Fosse,
Arno, Ruben,

Bart en Sylvie Meessens - Cappelle,
Maarten, Quinten, Jochen,

Wouter en Angelika Meessens - Wuyts,
Anouk, Mirte,

haar kinderen en kleinkinderen,

haar broer, schoonzus, neven en nichten,

de families Dresselaers en Schoben.

*Een bijzonder woord van dank aan de dokters
en het voltallige personeel van de afdeling Intensieve Zorgen
van het ZNA Stuivenberg te Antwerpen.*

Wie samen met ons afscheid wil nemen van Maria wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige
uitvaartliturgie bij te wonen op **zaterdag 1 juni 2013 om 11 uur** in de parochiale kerk
Sint-Anna-ten-Drieën aan de Hanegraefstraat te Antwerpen L.O.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne op de begraafplaats "Schoonselhof" van Antwerpen.

Gelegenheid wordt u geboden Maria een laatste groet te brengen in het Rouwcentrum Van Bogaert,
Katwilgweg 7, Antwerpen L.O. (nabij Gazet van Antwerpen) op **donderdagavond van 18 tot
18.30 uur**, waar u door de familie ontvangen wordt.

Correspondentieadres: In memoriam Maria Dresselaers,
p.a. Begrafenissen Van Bogaert, Katwilgweg 7, 2050 Antwerpen.